

O ALTER DUFT

O alter Duft aus Märchenzeit,
 Berauschest wieder meine Sinne!
 Ein närrisch Heer von Schelmerein
 Durchschwirrt die leichte Luft.

Ein glückhaft Wünschen macht mich froh
 Nach Freuden, die ich lang verachtet:
 O alter Duft aus Märchenzeit,
 Berauschest wieder mich!

All meinen Unmut gab ich preis,
 Aus meinem sonnumrahmten Fenster
 Beschau ich frei die liebe Welt
 Und träum hinaus in selge Weiten...
 O alter Duft, – aus Märchenzeit!

Pierrot is weer thuis en leefde nog lang en gelukkig.

Muziek
 Verwijzing naar Bach.

21. O alter Duft

De oude vrouw opent de oven.

In een medium zien we een deel van de oven en de vrouw vrij close.

Emotieloos? Ze kijkt recht in de camera.

'All meinen Unmut gab ich preis,
Aus meinen sonnumrahmten Fenster...

Ach, hoe weloverwogen kan men naar de hemel gaan!



SCENE

n° 21



n° 21 25 mm. lens - 23° horz.
0.0 camerahoogte d.w.z. decor wordt opengeklapt tot min. benodigde bewegingsruimte voor
camera & crew ($\approx 0.76\text{ m}$)
L set - floor



← → ↗ ↘

1:50
Scene n° 21





