

Over cursussen gezeur

Eindelijk

- Goed dat er na 36 jaar technobabbel, boekengenezel en geouwehoer over cursussen nu eindelijk eens een punt wordt gezet achter dat Pictogram.
- Maar 20 jaar? Nou het voelt in ieder geval veel langer. Allemaal zoooo twintigste-eeuws! Papieren tijdschriften! Ik moet mijn postvak nota bene speciaal in stand houden om maandelijks met de Pictogram vervuld te worden.
- Vier keer per jaar? Nog erger dus, een heel postvak voor 4x troep!
- Wie wil er nu informatie opgedrongen krijgen? Als ik ergens behoefte aan heb dan google ik het wel. Vraaggestuurd heet dat. Klinkt anders dan opgedrongen, niet?
- Latente behoeften? Allemaal bedacht door die commerciële reclamerakkers. Een mens heeft al echte behoeften genoeg, om nog tijd vrij te maken voor latente of andere virtuele behoeften. Laat ze maar ergens anders hun behoefte doen!
- Dat gezwets over cursussen was misschien wel het ergst. Het ging niet eens over cursussen! Ik herinner me geteut over Vissen, Engels, Russen en Jan Taai. En dan de vorige aflevering, zogenaamd over Privacy. Waarin moslima's in burka's ons zo ver vooruit zouden zijn, omdat ze alles "zo goed verborgen houden" en "het Arabisch wel op cryptografie lijkt". Weten ze wel hoeveel mensen die taal spreken?
- Ironie? Precies wat ik bedoel! Een totaal out-dated stijfgeur! Zijn ze bij de Pictogram soms te lui om er even een ;-) bij te zetten? We lezen toch ook geen Vondel meer?
- Ooit iets gezien over de cursussen van ónze faculteit? Volkomen doodgezwegen door dat linkse broeinest!
- En dan zo'n betweterige factshagger die zo nodig steeds weer een puntje op de i moet zetten. Heb je eindelijk eens iemand die beschrijft wat iedereen diep vanbinnen voelt, moet het zo nodig weer politiek correct worden gemaakt!
- Fact checker? Omdat er facts gecheckt worden? Flauwekul! Feiten zijn feiten, die behoeven geen check!
Wie is dat trouwens, die allesbeterweter?



Eigenlijk al onze cursussen zijn Intermenselijk. Dat maakt ze zo bijzonder:

<http://www.rug.nl/cit/academy>