

---

Van de redactie van Groniek 1973 - 1974.

---

De klacht die in het laatste nummer van de vorige jaargang van Groniek werd geuit, nl. dat men bij de vorming van de nieuwe redactie tevergeefs geprobeerd had de klikjesgeest te overwinnen door "onafhankelijke" en nog niet "geïndoctrineerde" personen aan te zoeken, kan nu gelukkig achterwege blijven.

Er heeft een frisse (lente)wind gewaaid door de burelen der redactie met als gevolg veel nieuwe, tamelijk onbekende gezichten.

Dit zijn de mensen die volgend jaar hun krachten aan Groniek zullen wijden:

Josien Blok (reeds redactielid)

Wouter Hugenholtz

Emile Henssen

Klaas van Berkel

Boukje Tanja (reedsredactielid)

Marijke v.d. Veen (o.v.)

Geurt Collenteur

Bovendien hebben Wessel Evert Krul en Sietske Hiddink toegezegd hun onuitputtelijke (?) inspiratie ook weer aan Groniek ten goede te laten komen. Maar al met al een redactie van 7 leden, voorwaar niet gek. Wie doet het ons na?

Maar betekent een nieuwe lente ook een nieuw geluid? Is er zoiets als een redactionele koerswijziging te verwachten nu oude rotten in het vak als Jan Snijders en Pierre Maas ons gaan verlaten? De beslissing hierover ligt niet bij de redactie alleen. Voor een groot deel hangt dat mede af van wat er zoal aan copy binnenkomt. Je weet nooit. En moet het nog gezegd worden, dat zulks van harte welkom is?

Wat ons zelf aangaat, wij zien er wel iets in om Groniek een ietwat luchtiger beeld te geven, om daarmee de leesbaarheid te vergroten. Gedeeltelijk willen we dit bereiken door meer illustratiemateriaal op te nemen, gedeeltelijk door de aard van de te verschijnen artikelen. Het ligt in de bedoeling het zuiver historische pad te verlaten of, zo men van mening is dat dit nooit betreden is, het ook zeker nu niet in te slaan. Terreinen die niet direct een relatie hebben met de historie, b.v. wetenschapsfilosofie of nederlandse letterkunde - om maar wat te noemen - zullen ook aandacht krijgen. Alles onder het motto: Elk wat wils. Het voorgaande moet men echter niet opvatten als een concrete belofte waar men ons na afloop van de komende jaargang op kan aanspreken, we leggen ons nergens op vast. Veeleer dient men het te lezen, als was het een regeringsverklaring. Geen uitgewerkt programma, maar een "intentieverklaring"! Ons best zullen we zeker doen en we hopen dan ook dat er zich onder het lezerspubliek genoeg gedogers zullen bevinden die zich kritisch, constructief of zakelijk willen opstellen tegenover de Groniek van het volgende jaar.