

# DE VAN LEEUWENBIBLIOTHEEK

De Van Leeuwenbibliotheek, ook wel de historische bibliotheek van het COC genoemd, is vernoemd naar Jaap van Leeuwen. Onder het pseudoniem Arent van Santhorst was hij van 1930 tot in de jaren zestig actief in de homobeweging.

Gedurende deze hele periode heeft hij zich intensief met het homobibliotheekwezen beziggehouden. Voor de oorlog werkte hij mee aan de uitbouw van de bibliotheek van het Nederlandsch Wetenschappelijk Humanitair Komitee van Jhr. Mr. Schorer. Deze bibliotheek is in het begin van de nazi-bezetting spoorloos verdwenen.

Na 1945 heeft Van Leeuwen zich binnen het COC ingespanssen voor de opbouw van een bibliotheek. Daarnaast bouwde hij een privé-bibliotheek uit waarvan het grootste gedeelte bestond uit jongensboeken. Deze laatste zeldzame collectie is helaas nog niet in de bibliotheek aanwezig.

In de jaren zestig werd de Stichting Dialoog opgericht met het doel (heteroseksuele) buitenstaanders duidelijke en goede informatie te verschaffen. Zij deed dit door middel van een blad, een bibliotheek, en een documentatiecentrum. De bibliotheek die werd opgezet kon voortbouwen op het voorwerk van Van Leeuwen.

Het boekenbezit van de Dialoogbibliotheek is in de afgelopen jaren door de Landelijke Werkgroep Documentatie van het COC opnieuw bewerkt. Er is een splitsing aangebracht tussen boeken die uitleenbaar zijn, en boeken die om redenen van zeldzaamheid of ouderdom een strikter beheer noodzakelijk maken. Voor het beheer van die boeken is de werkgroep Van Leeuwenbibliotheek opgericht. Naast tijdschriften van voor 1979 zijn de resten van het documentatiesysteem van de Stichting Dialoog, die rond 1970 haar eigenlijke werkzaamheden staakte, aanwezig. Tot de collectie behoren ongeveer 2200 boeken variërend van wetenschappelijk werk uit alle perioden van de laatste eeuw tot potten- en potpulp. Door de ontstaansgeschiedenis, met vele hiaten in het beheer, is de collectie verre van compleet. Een budget om de collectie aan te vullen ontbreekt tot nu toe. Donaties en legaten zijn dus van harte welkom.



Uit de Van Leeuwenbibliotheek



Uit de Van Leeuwenbibliotheek

Naast de boeken is er een knipselarchief over de periode 1960-1970, een klein en onvolledig bezit van binnen- en buitenlandse homotijdschriften, en een kaartenbak met verwijzingen naar artikelen over homoseksualiteit in tijdschriften uit de jaren 1960-1967.

Op het ogenblik staan de boeken alfabetisch op schrijver/ schrijfster in de kasten en liggen de tijdschriften chronologisch op stapeltjes. Het knipselarchief is vroeger al deels geordend, maar er zijn nog een aantal plastic zakken met ongedateerde knipsels, en een paar kartonnen dozen met wel gedateerde knipsels, waar we voorlopig nog niet aan durven beginnen.

De prioriteit blijft voorlopig bij de boeken, er wordt gewerkt aan een alfabetische en een systematische catalogus. Ondertussen wordt er ook gewerkt aan de tijdschriften. Er moeten jaargangen samengesteld, de nummers moeten op volledigheid gecontroleerd, en de nietjes (meestal verroest) moeten eruit. De controle en het conserveren van de tijdschriften is nuttig voor een inventarisatie. Na verloop van tijd kunnen we dan oproepen plaatsen om onvolledige jaargangen aan te vullen. Te zijner tijd zullen ook de knipsels moeten worden opgeplakt en voor zover nog mogelijk gedateerd. Om de duurzaamheid van het beheer van de bibliotheek te garanderen, en om de vrijwilligersgroep van deskundige assistentie te voorzien is bij CRM een professionele kracht aangevraagd. De Van Leeuwenbibliotheek is gevestigd aan de Keizersgracht 10 (020-244268) en wordt op dinsdagmiddag (13.00 - 17.00 uur) en op vrijdagmorgen (10.00 - 13.00 uur) voor zover mogelijk door de vrijwilligers voor belangstellenden opengesteld. Hoewel we met een vrijwilligersgroep van zeven mensen zijn kunnen we nog altijd extra hulp van vrijwilligers gebruiken. Als U van ver komt is het raadzaam van te voren te bellen naar Martien Sleutjes (020-168557) of naar Heleen de Koningh (020-867869).



