

TEN GELEIDE

In hetzelfde jaar 1892 stierven de twee civilisten die het meest nadrukkelijk hun stempel hebben gezet op de beoefening van het Nederlandse burgerlijk recht van de vorige eeuw, Gerhardus Diephuis en Cornelis Willem Opzoomer.

Reden genoeg om honderd jaar later terug te kijken en aandacht te besteden aan het werk van deze twee juridische giganten. Dat was althans het gevoel van de redactie en na enige prikkeling ook van de Groningse studentenvereniging voor privaatrecht Gerhardus Diephuis (motto: Daiphuis het 'n bouk schreev'n; Daiphuis kan 't waiten). Zij nam het voortouw bij de organisatie van een herdenking en betrok daarbij haar Utrechtse civielrechtelijke zustervereniging.

Op vrijdagmiddag 29 januari 1993 zijn in de Senaatskamer van de Groninger Universiteit drie voordrachten gehouden, die hier worden afgedrukt. Zij worden U aangeboden in een bijzondere aflevering van het Magazijn *Groninger Opmerkingen en Mededelingen*. dat daarmee zijn tienjarig bestaan viert.

De redactie.