

NIEUW



Benedictus de Spinoza (1622-1677) leefde in een tijd waarin politieke spanningen en conflicten van godsdienstige aard het openbare leven van de jonge Republiek der Zeven Provinciën beheersten. De *Tractatus theologico-politicus*, die hij in 1670 anoniem publiceerde, ontketende een storm van verontwaardiging. Als materialist, wetenschapsbeoefenaar die zich toelegt op een beschrijving en causale verklaring van de verschijnselen, rekende hij grondig af met gemakzuchtige en misleidende mystificaties van de (politieke) werkelijkheid. Zijn beschouwing van de werkelijkheid zou men licht cynisch kunnen noemen, als zij niet zo onverbiddelijk rationeel was. De politieke analyse die hij in zijn laatste werk, de gerijpte maar onvoltooid gebleven *Tractatus politicus* heeft neergelegd, heeft aan actualiteit niet ingeboet. In deze uitgave worden de belangrijkste hoofdstukken van deze realistische politicologie in een nieuwe vertaling gepresenteerd en becommentarieerd.

BOOMKLASSIEK

Benedictus de Spinoza

*hoofdstukken uit*  
*De politieke verhandeling*

Ingeleid, vertaald en van commentaar  
voorzien  
door W.N.A. Klever

128 p., f 19,50 (paperback)  
f 32,- (linnen band)  
verkrijgbaar in de boekhandel

Een uitgave van Boom  
Postbus 58, 7940 AB Meppel