

Uitgeverij Verloren maakt geschiedenis

Postbus 1741, 1200 BS Hilversum, T 035-6859856, F 0356836557, E info@verloren.nl

DAVID BAUTE, **Cort relaas sedert den jare 1609**. De avonturen van een Zeeuwse koopman in Spanje tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Editie Robert Kuiper e.a., (ED 20), 96 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 90-6550-171-1, f25,34

In zijn *cort relaas* beschreef David Baute, als koopman werkzaam in Spanje en na het Twaalfjarig Bestand gearresteerd op verdenking van smokkel met de (Nederlandse) vijand, zijn avontuurlijke leven. In de inleiding bij dit spannende egodocument wordt een beeld geschetst van de handel tijdens de Tachtigjarige Oorlog.

CLARA CORNELIA VAN EIJCK, **Mijne waarde vrindin**. Een Gents journaal (1790-1791). Editie Joost Rosendaal, (ED 22), 235 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 90-6550-175-4, f41,87

Na de machtswisseling in Utrecht vluchtte Clara van Eijck met haar man (lid van de Vroedschap) naar Gent. In haar dagboek beschreef zij haar leven als welgestelde dame – ze was liever man geweest! – tussen boeren en ballingen. De inleiding behandelt de achtergronden van de patriottenbeweging en de Brabantse revolutie.

KEES SMIT, **Pieter Langendijk**. 382 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 90-6550-099-5, f66,-

Deze biografie presenteert veel nieuwe feiten over leven en werk van de populaire blijspeldichter Pieter Langendijk (1683-1756). Langendijk komt hier naar voren als schrijver die verdraagzaamheid, eenvoudig christendom en een betere positie voor de vrouw voorstond.

De Vita van Hildegard. Ingeleid en vertaald door Tony Lindijer, (MSB 68), 192 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 90-6550-610-1, f39,67

Deze vita waarin zowel Hildegard zelf als drie verschillende hagiografen aan het woord zijn, vormt een boeiend verslag van het bewogen leven van de abdis, profetes en mystica uit het Rijnland. Dit boek bevat een Nederlandse vertaling van de vita en het Canonisatieprotocol en een inleiding over de historische achtergronden.

ERNESTINE VAN DER WALL, **Socrates in de hemel?** Een achttiende-eeuwse polemiek over deugd, verdraagzaamheid en de vaderlandse kerk. (ZPR 19), 91 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 90-6550-176-2, f25,34

Door de arrogante houding van enkele gereformeerde theologen leidde de polemiek over de vraag of heidenen in de hemel konden komen, tot een verhitte discussie over de status van de bevoorrechte gereformeerde kerk in de Republiek. Dit boek geeft een aardig beeld van het religieuze profiel van de Nederlandse Verlichting.

de Helling

In het lentenummer:

POLITIEK ANNO 2000



De Helling is het kwartaalblad van het Wetenschappelijk Bureau GroenLinks

- Politicoog Kitschelt: Gouden eeuw democratie voorbij
- Luuk van Middelaar: Geen utopie, geen pragmatisme: wat wel?
- Duyvendak & Tonkens: Zelfbeschikking versus maakbaarheid
- Lokale democratie in de steigers
- Hoe regeert groen in Europa?

EN VERDER:

- Lolle Nauta over het verleden als moderne uitvinding
- Kleinknecht over Lafontaine en de neo-liberale hegenomie
- Groene belasting: prikkel die niet prikt

AANBIEDING

Als u abonnee wordt van **de Helling** betaalt u het eerste jaar slechts **15 gulden** (normaal 49 gulden).

Ja, ik neem **de Helling**. Ik betaal met de acceptgiro die mij wordt toegestuurd.

Naam

Adres

Postcode en woonplaats

Sturen naar: *de Helling*, Postbus 8008, 3503 RA Utrecht